

Hej.

Åter igen är jag förtöjd i den utmärkta hamnen i Tananger. Seglingen ner från Nordnorge blev mer eller mindre en ren transportsträcka. Under Oktober och kanske ändå mer under November ökar vinden här på kusten. Då vissa kuststräckor inte är farbara i kuling vind från väst till syd blir man ibland liggande någon dag och inväntar rätt tillfälle. På den norska vädersajten yr.no finns en bra vågprognos för de särskilt utsatta kuststräckorna. Man kan också gå in direkt på den genom: <https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/>

Rekommenderas för eventuellt kommande norgeseglare. Den 23. November var jag åter i Tananger efter 6 månader och 23 dagars resa.

Totaldistansen blev 3750 Nm. från Tananger - Svalbard - Tananger. Inte så mycket på ett halvår kanske. Nu är jag dock också turist och vill iland ta en omväg för att se någon plats utanför rutten. Vissa platser låg jag lite längre på som till exempel Svalbard.

På nervägen blev jag liggande några dagar extra i Bergen pga. att jag blev infrusen i en liten hamn som heter Gravdal. En färskvattenbäck mynnar i hamnen. Detta tillsammans med några dagar med frost resulterade i fastfrysning. Efter några dagar började det regna som det ofta gör i Bergen, då töade isen bort. Märkligt att en arktisk seglings enda fastfrysning sker i Bergen på Vestlandet.

Kommer att ligga här till April 2017. Planen är att segla över till Shetlandsöarna och vidare ner till Skottland. Vill gärna ta en tur kring Yttre Hebriderna igen.

Sänder några bilder från nerresan till Tananger.

De tre första bilderna är från Halten. En liten ögrupp utanför kusten uppe i norr. Latitud N 064. Numera ingen fast befolkning på vintern. Bara ett par karlar som fångar hummer. På nätterna kunde man se norrsken.

Fjärde bilden är sjöjungfrun på ön Silda strax söder om udden Stadt. Liten fin ö med en god hamn. Bra plats att

antingen anlöpa efter passage av Stadt eller invänta lämpligt väder att passera Stadt på väg norrut. Femte bilden är hamnen i Florö uppe i Sogn och Fjorane. Trevligt ställe.

Sjätte och sjunde bilden är från Skudeneshammen på Karmøy. Ca. 20 Nm. från Tananger. Fantastisk liten fin trähus by från stolta seglationsdagar. Man väntar nästan på att stöta på Skipper Worse vid nästa gathörn.

Bild åtta föreställer utsikten från min övertäckta sittbrunn. Hotell Hummern i Tananger.

Bild nio och tio är av den amerikanske segelmakaren Paul Serrie i Hundvåg Stavanger. Han har lagat min rullfock till stor belåtenhet. Rekommenderas till eventuella framtida Norge seglare.

Sista bilden föreställer Norrskenet ute på Halten. Sista gången jag såg Norrsken på denna resan.

Vill passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År (Segel-år)

Hälsningar Tommy









